



Laat
LEE F
LEVEN

Een exclusieve mini e-dichtbundel voor de nieuwsbrief
abonnees en klanten van De Gedichtenkamer.

INHOUD

- Blz. 3 De Gedichtenkamer
- Blz. 4 Het leven vieren
- Blz. 5 Geniet eens even
- Blz. 6 Wie als laatst lacht...
- Blz. 7 Teveel
- Blz. 8 Perfect is ook maar stom
- Blz. 9 Laat, leef, leven
- Blz. 10 Verrassing



DE GEDICHTENKAMER

Een voorwoord, vanuit De Gedichtenkamer.
Wellicht ken je De Gedichtenkamer al, maar
misschien ook nog niet.

De Gedichtenkamer is begonnen vanuit een passie voor het schrijven van gedichten. Vanaf kinds af aan deed Merel dit al en deze passie, gecombineerd met het willen ondernemen, heeft er voor gezorgd dat het merk De Gedichtenkamer tot stand gekomen is.

Inmiddels is het een webshop, die bestaat sinds 2020. Hierop vind je allerlei gedichten van eigen hand, op verschillende leuke producten. Kaartjes, posters en nog veel meer.

Hoe kun je De Gedichtenkamer vinden?

[Www.degedichtenkamer.nl](http://www.degedichtenkamer.nl)

Socials: @degedichtenkamer

E-mail: info@degedichtenkamer.nl

VEEL LEESPLEZIER!

HET LEVEN VIEREN

Aan een tafel op het terras,
heerlijk kletsen, lachen gieren.
En met een goed gevuld glas,
het leven vieren.

GENIET EENS EVEN

Geniet eens even
en laat gebeuren.
Voel de vrijheid om 'jij' te zijn.
Geniet eens even,
en voel bij jezelf,
de vrijheid om echt te leven.





WIE
ALS LAATST LACHT,
lacht te lang

PERFECT IS OOK MAAR STOM

Een fout zie je direct,
maar lach er maar eens om.

Het hoeft niet perfect,
... perfect is ook maar stom.



LAAT,
LEEF
LEVEN



Schrijf-bucketlist

Streep weg wat je hebt gedaan.

Schrijf een
gedicht van
vier regels

Schrijf zomaar
een kaartje om
iemand te
verrassen

Verzin een
omschrijving voor de
vijfde foto in je
fotogalerij op je
telefoon/computer

Schrijf een
dramatisch
gedicht/verhaal
over je laatste
supermarkt
ervaring

Schrijf een
verhaal in het
park

Omschrijf het
mooiste van
vandaag

Schrijf een haiku

Laat een lieve
notitie voor een
geliefde achter als
verrassing 's
ochtends (kind,
man, vrouw)

Loop naar buiten
en schrijf een
kort roman over
wat je ziet

Verzin een verhaal waar
de woorden:
bloemen, glimlach,
fietsenrek, gordijnen en
ovenshotel in voor
komen

Laat je het mij lezen?

